



van Rob Roosenboom

augustus 2007



Beste mensen, gebedspartners ECM,

Als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt is de vakantie alweer verleden tijd en komen de verhalen op tafel. Telkens als ik weer op reis naar Oekraïne ga, wenst mijn oude moeder (88+) en meest trouwe gebedspartner mij een prettige vakantie. Ik probeer haar dan geduldig uit te leggen dat ik op zendingsreis ga en dat vakantie voor mij iets anders inhoudt... namelijk ontspannen, uitrusten, leuke, avontuurlijke dingen doen zoals kamperen, een pretpark of zwembad bezoeken, etc.

'Vakantie'

Maar goed, ik ben dan op 'vakantie' in Oekraïne met een vol dagschema zoals: overleg met kerkleiders, huis- en/of ziekenbezoek, jeugdbijeenkomsten en soms zelfs organiseren van evangelisatie-activiteiten. De laatste jaren ligt het accent op het geven van bijbelonderwijs. Zo ook dit keer bij mijn laatste bezoek aan Oekraïne, waar ik van 25 juni tot 5 juli was. De gemeente te Kamenets-Poldilskiy had te kennen gegeven dat ik de brochure: 'Op weg naar vrijheid in Christus' van Neil T. Anderson mocht behandelen tijdens de 'Gemeenteschool'. Deze gemeenteschool is een plaatselijke afdeling van de UETS, de evangelische theologische bijbelschool in Kiev. Een week lang kwamen iedere avond ongeveer dertig mensen naar de studieavond. Op vrijdagavond, de laatste avond, waren er ook

'zigeuners' van partij. Sinds een drietal maanden bezoeken zo'n dertig zigeuners uit buurland Moldavië de plaatselijke kerk. Normaal zijn ze slechts enkele weken op bezoek, maar het schijnt dat ze dit keer hun kamp "tijdelijk, voor een jaartje of zo" hebben opgeslagen in de oude stad Kamenets-Poldilskiy.

Geestelijk huis

Die avond behandelde ik het derde en laatste deel van het boek: "Onze betekenis in Christus en de zeven stappen tot vrijheid in Christus". Een aantal deelnemers vroeg

om voorbede, waaronder de zigeunerleider broeder Andre. Ik vroeg hem op de man af of zijn geestelijk huis op orde was en zei hem dat ik alleen voor hem wilde bidden als hij echt wilde veranderen. Hij schudde het hoofd en antwoordde dat zijn geestelijk huis nog niet op orde was. Dus zei ik hem "maak je huis op orde en morgenavond om 21.00 uur komen broeder Sasha (de voorganger van de gemeente in Kamenets-Poldilskiy) en ik op bezoek om voor je te bidden. Ik verwacht een aan God toegewijd huis en gezin!"

De gemeenteschool Samen God prijzen en bijbelonderwijs ontvangen



Aangeharkt

Zaterdag hadden we een heerlijke ontspannen dag bij de rivier met een barbecue. 's Avonds gingen Sasha en ik richting het zigeuner-kamp. Het bleek te bestaan uit drie huizen

op een groot stuk grond en parkeerterrein. Een paar kinderen stond al op de uitkijk en zodra we gezien werden door de anderen was het een drukte en begroeten van belang. Het erf was keurig aangeharkt, er was geen papiertje, plastic fles of vuilnis te zien: alles tip-top! En eenmaal in een van de huizen gekomen bleek dat zelfs de ramen gelapt waren en alles was blinkend schoon! Een grote tafel stond gedekt met alleen plaats voor de mannen. Vrouwen en kinderen stonden buiten en kwamen af en toe kijken of de gasten - wij dus - wel op hun gemak waren. Eerst gaf broeder Andre verslag van wat er met hem op die vrijdagavond gebeurde.



Zigeunerkoning Andre met zijn vrouw, zoon en kleinzoon, kwamen tot geloof.

Ik herhaalde de vraag of zijn geestelijk huis nu op orde was gebracht. Hij bevestigde het met een volmondig "ja". In aanwezigheid van de hele clan (ongeveer 30 personen),

samen-geperst in een kleine kamer

heb ik voor broeder Andre, zijn vrouw en alle aanwezigen gebeden, hen aan de Heer opgedragen en het huis gezegend. Ter bevestiging kregen ze de tekst "Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen" (Jozua 24:15) mee.



Twee belangrijke gebouwen in Kamenets-Poldilskiy: de supermarkt en de Oekraïense Orthodoxe kerk. De Orthodoxe kerk is de grootste kerk, waar zo'n 63% van de bevolking lid van is. Het percentage evangelicale christenen is 2,7, maar groeit heel hard.

Bron: Operation World 2001

We hebben daarna van de met veel zorg toebedeelde Moldavische gerechten genoten. Tegen middernacht keerden we moe en voldaan huiswaarts.

Clan

De volgende morgen was de kerkzaal afgeladen vol, de hele clan was de acht kilometer naar de kerk komen lopen. Ik preekte naar aanleiding van 1 Corinthiërs 3: 16 en 17 over 'Wij ZIJN Gods Tempel'. In deze gemeente ga ik vaak voor en heb zelfs de voorganger wel eens vervangen toen die op vakantie was. Het is een gemeente waar ik ook vanuit Nederland wekelijks contact mee heb, je zou het 'mijn' gemeente in Oekraïne kunnen noemen. Veel van de mensen in die gemeente ken ik persoonlijk en zijn 'mijn kinderen in de Heer'. Het was weer geweldig om hen te dienen en met hen tijd door te brengen!

In de namiddag vertrokken we (Micha, m'n vertaler en ik) per nachttrein naar de hoofdstad Kiev om nog twee dagen op de UETS (Ukrainian Evangelical Theological Seminary) door te brengen.

Ik kijk terug op een korte, maar zeer gezegende reis. De Heer wil zo graag dat we onze identiteit in Christus (her)vinden!

Uw,

Rob Roosenboom